

Door Jeroen Ligthart en Julia Vreugdenhil



Beschrijving

Dit vriendelijke, in het oog springende en universele symbool geeft hersenen weer na de hersenschade. De hersenen hebben geen omsluiting van een schedel/hoofd om aan te geven dat je aan iemand voor of na hersenschade dit verschil niet kunt zien, maar er wel een verandering is geweest. Links het leven voor de hersenschade: gefilterd en rustig. Rechts het leven met de hersenschade: het overweldigd kunnen raken door prikkels, gesymboliseerd door de verschillende kleuren, die laten zien dat alles zonder filter binnen komt. Daarnaast is het ontbreken van een bepaald deel van de hersenen een manier om geheugenproblemen te symboliseren die veroorzaakt zijn door hersenschade. We hopen dat dit symbool de onzichtbare gevolgen van hersenaandoeningen meer bespreekbaar maakt.

Door stilgestaan bij alledaagse dingen die voor hun nu zoveel meer impact maken op hun dag, kunnen we samen gaan praten over de onzichtbare gevolgen van hersenschade. Zodat ieder die elke dag moet omgaan met de gevolgen van hersenschade wordt begrepen. Want niets is moeilijker, dan onbegrepen door het leven te gaan. We moeten ervoor zorgen dat iedereen kan bloeien in onze maatschappij.

Nietsvermoedend had ik het concept voor het nieuwe symbool samen gemaakt en ingeleverd met Jeroen. Een week later hoorde ik van een vriend dat hij door een herseninfarct hersenschade had opgelopen. Doordat ik me heb ingelezen voor het maken dit symbool kon ik het gesprek met hem aangaan hoe het nu voor hem voelde, en wat er anders was op een voorzichtige en hopelijk passende wijze. Ik vond het fijn om een achtergrond te hebben om zo samen het gesprek aan te gaan en hierover te praten. Ik hoop dat dit symbool ook zo'n gesprek teweeg brengt bij anderen die de gevolgen van hersenschade bespreekbaar willen krijgen.

Uitwerkingen templates

